

Elden!!

bränt barn skyr elden.
Ack ja! Om det vore så enkelt –
Att jag kunde sky elden –
Min eld för assistansen.

Jag må bli innebränd av arbetstiders aktivitet- och reseförbud -
Jag må vara urbränd av arbetsmiljöers själsdödande åtgärder.
Jag nå ha blivit förbränd av ständig jakt på god adekvat arbetskraft –
Jag må ha varit nedbränd av arbetsrättens krav på ordning och reda.

Ja, jag har blivit bortbränd av de Arbetandes behov bra samhällsservice -
Och varit sönderbränd av likasimmades akuta rätt till Livets assistans.
För jag var vidbränd av bred allmänhets okunniga avundsjuka –
Så därför blir jag utbränd av den politikens rädda snålhet.

Och dessutom är jag svartbränd av Görats vansinnigt svagsinta maktsträvan –
Men hur bränd jag än blir måste jag ändå brinna för assistansens eld!!

Dessa brännande fakta blossar i stundens hetta upp till Intets intetsägande brand –
Assistans belackare brännmärker oss med en frågvis brandfacklas förkastande ord.
Samhället har inte råd att tillgodose era speciella behov...
Varför har denna eld brutit sig lös? - Hade vi inte den mediala brandvarnaren signal?
Släck den med den jämlika byråkratins vakande brandsläckare!
Hugg med juridikens tydliga järn till en stor brandgata full med nybyggda institutioner!

Konstmadssamma brandmän i NATO-uniformer släcker så assistansens eld –
Och jag känner kölden kryper in på mitt bara skinn.
Jag hinner för en sekund vara frostbränd av iskalla ämbetsmäns myndiga nej till fler
timmar
Någon blåser med den Förenande bälgen snart liv i den nerbrunna assistansen -
Då ordet "Kämpa " är inbränt på min panna brinner jag med full kraft igen.

Men nu riskerar jag ännu mer att vara uppbränd av assistansens tjat om lagändring –
Men det Allra värsta är:
Jag riskerar att bli ihjälbränd av envisa riksledamöters nekande till utökad assistans för
oss äldre assistansberättigade.

Jag måste brinna för assistansens eld –
Den äkta assistansens eld.
Ty utan äkta assistans kan inte jag alls vara mitt sanna jag -
Och då kan inte Du alls vara Ditt egna Du –
Alltså kan inte just vi vara just vi!

Så då slocknar den större elden-
De större flammorna inom mig. Försvinner - Dör.
Min kärleks eld dör -
Kärlekens eld till Dej.

// INGRID JOHANSSON